

Α.μεΑ.= Άτομο με Αναπηρία! Όχι με ειδικές ανάγκες, όχι με ειδικές ικανότητες, ούτε με ιδιαιτερότητες. Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ είναι η λέξη που αναζητούμε ούτε προσβάλλει, ούτε υβρίζει.

Η αναπηρία δεν πάει σε ορισμένους, καθώς είμαστε όλοι εν δυνάμει «υγιείς» και εν δυνάμει «ανάπηροι»- σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την υγεία του δυστυχώς! Αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, ψυχιατρική, οργανική, αναπτυξιακή, νοητική... **Σε όλες παλεύεις για το καλύτερο, να βελτιωθείς.**

Ωστόσο, η κοινωνική αναπηρία, η αγένεια, η αμάθεια, η προσβολή, η ισοπέδωση, η έλλειψη παιδείας και σεβασμού είναι ανίκητες, αγιάτρευτες και πολλές φορές στην χώρα μας δεν παλεύονται! Έχετε σκεφτεί πόση ώρα χρειάζεται ή πόσα εμπόδια συναντάει ένας χρήστης αμαξιδίου ή ένας τυφλός, για να κάνει καθημερινές δουλειές όπως να πάει στο φούρνο, στο σουπερ μάρκετ ή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομείο, εφορία, ΙΚΑ, δημοτικές υπηρεσίες, δημαρχείο ή στην δημοτική βιβλιοθήκη;

Είναι κοινώς γνωστό πως το 15% του πληθυσμού μιας κοινωνίας είναι άτομα με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί; Ανάπηρη είναι η πόλη που εμποδίζει τους ανάπηρους να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να κινηθούν απρόσκοπτα. Η προσπελασιμότητα και η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ζωτικούς χώρους, δομές και υπηρεσίες είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνοιακή παροχή. Θα χρειαστεί χρόνος αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών τόσο με την βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών-των μελλοντικών πολιτών-στα σχολεία κάθε βαθμίδας.

Σκοπός μας θα έπρεπε να είναι η άρση των προκαταλήψεων σχετικά με την αναπηρία και η ενσωμάτωση των νέων με αναπηρία στην καθημερινότητα. **Το όραμα μας** μία κοινωνία μέσα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Ενώ **ο στόχος μας** η αφύπνιση και η αλλαγή της στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στην αναπηρία, στο πλαίσιο ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών.

Ανάπηρη είναι η πόλη που εμποδίζει τους ανάπηρους να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να κινηθούν απρόσκοπτα.**Η πόλη όμως είμαστε εμείς!**

Σοφία Μιχάλα, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Α.μεΑ. Βορείου Αιγαίου